

Ohhh, va' pinsamt!

Kurragömma i badkaret

Det här är typ det pinsammaste jag har varit med om i hela mitt pinsamma liv. Jag var hemma

hos några kompisar och vi lekte kurragömma. Jag gömde mig i badkaret på toaletten. Då kom

min kompis pappa in och gick på toa. Och jag visste inte vad jag skulle göra så jag låg kvar.

När han var klar och skulle tvätta händerna upptäckte han att jag legat i badkaret när han varit på toa.

Jag blev så generad att jag höll på att smälla av.

Kotten



Fel kittel

Jag och min pappa var i affären för att köpa mat. När jag skulle gå och hämta ägg så kom pappa i smyg och kittlade mig. Jag blev lite arg så jag gick och skulle göra samma sak tillbaka. Jag drog upp tröjan och tänkte precis kittla honom. Då vände han sig om och det VAR NÅGON ANNAN! Det var PINSAMT!

Hunden



Bilder: Lisen Adhåge

Vill du läsa fler pinsamheter? Och berätta om dina egna?

Gå in på www.kamratposten.se



Provhyttsmiss

En gång när jag och min kompis var på stan så skulle vi prova lite roliga kläder för skojs skull. Vi hade provrum bredvid varandra. Plötsligt började min kompis att skratta och sa att hon såg jätterolig ut. Jag sprang in till henne. När jag sen skulle gå tillbaka till mitt provrum öppnade jag dörren och där stod en kille i 20-årsåldern i bara kalsonger. Han stirrade på mig och jag sprang röd som en tomat tillbaka till min kompis. Hon höll på att dö av skratt. Sedan kom jag på att alla mina kläder och mina pengar och mobil fanns kvar där inne hos honom. Vi fick vänta en kvart på att han skulle bli klar och jag äntligen kunde hämta mina kläder. Det var jättepinsamt, jag lovar!

Shopparen

Bild: Ulsen Adhage

Vill du läsa fler pinsamheter? Och berätta om dina egna?
Gå in på www.kamratposten.se

Rapade honom i ansiktet

En gång på ett skoldisco så skulle jag gå fram och fråga den snyggaste killen i skolan om vi kunde dansa i en tryckartävling. Jag var väldigt nervös när jag gick fram dit och jag hade just druckit en flaska läsk. När jag kom fram så stod jag först helt tyst men till slut frågade han "Vad är det?". Jag hade just tänkt fråga, men det enda jag fick fram var en stor rap rätt i hans ansikte! Jag rusade ut och kastade mig på cykeln och körde hem.

Anonym



Fiskfisar

När jag skulle skriva vad vi gjort under helgen i skolan skulle jag skriva: "Jag har varit och köpt fiskar." Men istället skrev jag: "Jag har varit och köpt fisar." Sen läste hela klassen det och alla skrattade åt mig.
Fiskfisaren



Vill du läsa fler pinsamheter? Och berätta om dina egna?
Gå in på www.kamratposten.se



Fattade fel

Jag var hemma hos några ganska nära vänner till min familj. När vi kom så blev det lite trångt i hallen och jag höll på att ta av mig jackan. Jag var lite osäker på var jag skulle hänga jackan så jag stod och höll i den. Hallen låg mellan köket och vardagsrummet där vi skulle fika. Plötsligt sa pappan i familjen: "Jag kan ta den där, älskling!" Jag trodde att han sa till mig, så jag räckte honom min jacka. Då började alla skratta. Jag kollade bakom mig och då stod hans fru där och höll på att räcka honom en bricka!
Pinsamt, eller vad?

Den som bara har ett sånt pinsamt minne.

Vill du läsa fler pinsamheter? Och berätta om dina egna?
Gå in på www.kamratposten.se