



KÄNNER DU PIPPI LÅNGSTRUMP?

Det gör du förstås. Och det är du inte ensam om! Flera miljoner barn och föräldrar – från Bortre Indien, via Kurrekurreduttön, ända till Sjömannaskogen i Singapore – har läst berättelserna om världens starkaste flicka. I dag finns böckerna om Pippi översatta till mer än 60 språk. De turkiska barnen känner henne som Pippi Uzuncorap issiz köskte. Och för de japanska barnen är hon Nagakutsushita no Pippi. I Frankrike heter hon Fifi Brindacier (eftersom pipi betyder kissa på franska ...). Här i Sverige heter hon ju inget mindre än Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump!

Pippi Långstrump fyller 60 år!

Men tack vare krumelurpillerna har hon fortfarande inte vuxit upp och blivit stur. Mer om Pippi på www.astridlindgren.se



© Astrid Lindgren / Ingrid Vang Nyman

PIPPI DYKER UPP

Att Astrid Lindgren har skrivit böckerna om Pippi Långstrump vet du nog. Men vet du hur de kom till? Astrids 7-åriga dotter låg sjuk och hittade på ett namn hon ville höra historier om: Mamma, berätta om Pippi Långstrump! Och Astrid tänkte att någon med ett så märkvärdigt namn måste vara en mycket speciell flicka. Och speciell var hon. Så speciell att en hel bunt med tråkiga farbröder och snorkiga Prussiluskor inte ville veta av böckerna om Pippi. De tyckte det var förfärligt med strösocker på golvet och oreda i barnkammaren. *"Inget normalt barn äter upp en hel tårta på ett kafferep"*, fnös de. Men Pippi Långstrump är inte normal. Just därför är hon världens mest omtyckta sakletare, sjörövare och hästlyftare!

Pippi Långstrump fyller 60 år!

Men tack vare krumelurpillerna har hon fortfarande inte vuxit upp och blivit stur. Mer om Pippi på www.astridlindgren.se



© Astrid Lindgren / Ingrid Vang Nyman

DET ÄR INGEN ORDNING PÅ ALLTING

Ingen resonerar så klokt som världens bästa Pippi Långstrump:

"Om ni skulle ta och gå hem nu, så att ni kan komma tillbaka igen i morgon. För om ni inte går hem så kan ni ju inte komma tillbaka. Och det vore synd." Så säger hon till Tommy och Annika när de är på besök. Och när hon inte resonerar så buntar hon ihop poliskonstaplar så det tjongar om det. "Poliser är det bästa jag vet, näst rabarberkräm." För Pippi är inte mycket för sura farbröder. Inte för struntviktigt vuxenprat heller. Ord blir vad hon vill ha dem till, vare sig det är en spunk, en pluttifikationstabell eller ett barnhem: "Jag är ett barn, och det här är mitt hem, alltså är det ett barnhem." Det är ju klart som pannkakssmet.

Pippi Långstrump fyller 60 år!

Men tack vare krumelurpillerna har hon fortfarande inte vuxit upp och blivit stur. Mer om Pippi på www.astridlindgren.se



© Astrid Lindgren / Ingrid Vang Nyman

HÄR KOMMER PIPPI LÅNGSTRUMP

Henne har du nog träffat. Och du har säkert också stött på herr Nilsson och Lilla Gubben. Men du har förmodligen inte träffat den lilla dödskallean som spelade herr Nilsson i filmerna om Pippi. Och tur är väl det! För argare apa har aldrig satt sin håriga fot i en film. Den bet alla den kom åt och rymde mitt under filminspelningen. Hästen som spelade Lilla Gubben var betydligt lugnare. Trots att den varje morgon blev sprayad prickig med vattenlösligt hårfärgningsmedel. Namnet Lilla Gubben fick hästen av Inger Nilsson, flickan som spelade Pippi i filmerna. En roll som för övrigt söktes av fler än 8 000 hoppfulla barn. För vem vill inte spela flickan som bakar pepparkakor på golvet och slipper gå i skolan. Tjolahoppsansa!

Pippi Långstrump fyller 60 år!

Men tack vare krumelurpillerna har hon fortfarande inte vuxit upp och blivit stur. Mer om Pippi på **www.astridlindgren.se**