



Bild: Hanna Werning

"Jag har tappat känslan i mina tår!" Så sa Rod Baber när han våren 2007 blev den förste att ringa från toppen av Mount Everest. Vem som genomförde historiens första telefonsamtal vet man inte säkert. Ofta får skotskamerikanen Alexander Graham Bell ta åt sig äran. Det sägs att uppfinnaren år 1876 via telefon kallade på sin assistent med orden "Mr Watson, kom hit, jag behöver dig". Men kanske var tysken Johann Philipp Reiss ännu tidigare. Det påstås att han lyckades telefonera ett meddelande redan 1860. Reiss var noga med att mottagaren skulle höra varje ord som uttalades – det skulle inte gå att gissa sig till något ord utifrån sammanhanget. Han uttalade därför en underlig mening. Den tyske uppfinnaren sa: "Hästen äter inte gurksallad."

I Sverige finns idag fler mobilabonnemang än invånare, omkring 9,6 miljoner. Sammanlagt i världen finns ungefär 2,6 miljarder. Under de senaste tjugo åren har mobilen förändrat vårt sätt att kommunicera. Precis som de första telefonerna med sladd gjorde i början av 1900-talet.



Bild: Hanna Werning

Telefonhytt, vad är det för något? Små hus som man ringer ifrån. Idag, när nästan alla har en mobiltelefon, är det inte längre särskilt många som använder telefonhytter. De flesta hytter tas bort, men en del görs om till "surfkiösker". Plötsligt går det att koppla upp sin dator trådlöst till de gamla telefonhytterna. I Gamla stan i Stockholm finns några riktigt gamla hytter, från 1900-talets början, som idag fungerar som surfkiösker. År 1959 spred sig en trend bland världens college-studenter. Hur många kunde samtidigt klämma in sig i en telefonhytt? Rekordet på 25 studenter sattes i Sydafrika. Den trängseln skulle Clark Kent knappast uppskatta. Han vill vara ensam när han byter om till Stålmannen.

I Sverige finns idag fler mobilabonnemang än invånare, omkring 9,6 miljoner. Sammanlagt i världen finns ungefär 2,6 miljarder. Under de senaste tjugo åren har mobilen förändrat vårt sätt att kommunicera. Precis som de första telefonerna med sladd gjorde i början av 1900-talet.



Bild: Hanna Werning

Klarar du en dag utan mobil? Många blir rastlösa och irriterade utan sina mobiler. Psykologer kallar det för "mobilberoende". Det här gav två estniska konstnärer idén till att göra konstverket "En dag utan mobiltelefonen". Konstnärerna lånade hundra mobiler och hängde upp dem i ett träd. Under ett dygn förvandlades trädet till en ringande och blinkande skulptur. Frågan om hur telefonen påverkar oss är gammal. Det undrade man redan i slutet av 1800-talet, då telefonen var en ny uppfinning. På den tiden hade affärsmännen ofta flera telefonapparater. Den amerikanske järnvägsdirektören E. H. Harriman hade hundra stycken i sitt hus, en fanns i badrummet. Harriman fick frågan om han var slav under telefonen. Nej, svarade han, den är slav under mig.

I Sverige finns idag fler mobilabonnemang än invånare, omkring 9,6 miljoner. Sammanlagt i världen finns ungefär 2,6 miljarder. Under de senaste tjugo åren har mobilen förändrat vårt sätt att kommunicera. Precis som de första telefonerna med sladd gjorde i början av 1900-talet.



Bild: Hanna Werning

Tänk om man kunde se mobilsamtal och sms som bokstäver i luften. Himlen skulle vara fullklottrad. Lite som på 1880-talet när telefonen var helt ny och alla samtal gick genom ledningar i luften. Då var Stockholms himmel fylld av tusentals telefontrådar. Trådarna surrade och blåsiga dagar tjöt vinden i dem. På vintrarna bildades det ibland is på ledningarna, vilket kunde ställa till med problem. På vintern 1884 i New York blev isen på trådarna så tjock att telefonstolpar bröts av och föll ner på hus och gator. Det sägs att stadens borgmästare gav sig ut på staden med en yxa. Han ville själv vara med och röja upp. Många större städer grävde snart ned sina telefonledning i marken. Det satte stopp för liknande katastrofer.

I Sverige finns idag fler mobilabonnemang än invånare, omkring 9,6 miljoner. Sammanlagt i världen finns ungefär 2,6 miljarder. Under de senaste tjugo åren har mobilen förändrat vårt sätt att kommunicera. Precis som de första telefonerna med sladd gjorde i början av 1900-talet.